

WONEN

Wonen in een mosjav

Vraag: Doe je ogen eens dicht en haal je eigen dorp/stad voor ogen. Helpen mensen in jouw dorp/stad elkaar veel? Of weten de burens misschien niet eens wanneer je ziek bent?

Nadenkertje:

Stel je werkt al 5 weken tijdens de handvaardigheidslessen aan een Vikingschip van ijsstokjes. Aan het einde van de 5^e week zegt de meester: 'Oké kinderen, pak je Vikingschip op en gooi het in de klike buiten.' Wat zou je daar van vinden? Verschrikkelijk hé? Misschien snap je nu beter waarom de boeren die op de mosjavs woonden ervoor kozen om hun huur na die 49 jaar weer te verlengen. Ze hadden er al zo hard aan gewerkt om het land goed te krijgen en dan zouden ze ineens weg moeten. Dat is toch veel erger dan je Vikingschip na 5 weken weggooien?

