

Kom, laat ons opgaan

A.F. Troost



1. Kom, laat ons op-gaan naar de heu - vel des Hee-ren; kom, laat ons op - gaan naar zijn
2. Nieuw zal de he - mel zijn en nieuw wordt de aar - de, daar is geen hon - ger en geen



hei - li - ge stad, om er zijn wet - ten en zijn we - gen te le - ren;
dorst en geen pijn, daar zijn geen wa - pens meer, geen spe - ren, gen zwaar - den,



refrein:
kom, want de vre - de schijnt als licht op ons pad! Een - maal zal er geen
dan zal Je - ru - za - lem de vre - de - stad zijn!



le - ger meer mar - che - ren, ie - der smeedt dan de wa - pens om,



vol - ken zul - len de oor - log niet meer le - ren; vre - de, vreug - de al - om!

Met toestemming overgenomen uit: Liedbundel, Vereniging Evangelisatie en Rekreatie, Zwolle

Uitgave ter beschikking gesteld door: onderwijscommissie van het Deputaatschap voor Israël van de Ger. Gem.