

# ISRAËL WEETJES *voor jou!*

## *Bar/bat mitswa*



**Stel je voor: je bent twaalf of dertien jaar. Je moet op de zondag nadat je jarig bent geweest voorin de kerk voor iedereen een stukje uit de Bijbel voorlezen. Iedereen luistert naar je. Dat klinkt best spannend. Gelukkig hoeven jullie dat niet te doen, maar joodse kinderen moeten dat wel.**

Als een jongen dertien jaar is doet hij bar mitswa. Dat betekent: zoon van de wet. Hij leert dan thuis een stukje voorlezen uit de Torah. Dat is heel moeilijk want het is geschreven in het Hebreeuws. Gelukkig weet hij van te voren welk stukje hij moet lezen. Op de eerste sabbat

(rustdag, zaterdag) na zijn dertiende verjaardag moet hij zich mooi aankleden. Hij gaat naar de synagoge. Daar krijgt hij voor het eerst de gebedsriemen en gebedsmantel om. Daar staan teksten op uit de Torah. Hij moet dan het stukje dat hij thuis geoefend heeft, in de dienst voorlezen. Als hij dat gedaan heeft, vertelt hij wat hij de laatste tijd allemaal geleerd heeft uit de Torah. Na de dienst is er meestal een groot feest. Er wordt lekker gegeten en de jongen die bar mitswa gedaan heeft, krijgt cadeautjes.

Bij een meisje gaat het iets anders. Zij doet bat mitswa. Dat is dochter van de wet. En zij doet het al als ze twaalf jaar is! Het meisje heeft thuis wel veel geleerd, maar hoeft niet voorin de synagoge een stukje voor te lezen. Dat mogen bij de Joden alleen de mannen doen. Haar verjaardag wordt wel gevierd. Haar leraar vertelt wat zij allemaal geleerd heeft. Ook hier is er aan het eind lekker eten en cadeautjes voor het meisje.



Waarom doen ze dit nu allemaal? Alleen omdat ze twaalf of dertien jaar zijn geworden? Nee! Het betekent iets. In de Torah staan alle geboden die de Joden moeten houden. De ouders moeten erop letten dat de kinderen die geboden ook echt houden. Nadat een

jongen of een meisje bar/bat mitswa heeft gedaan, moet hij/zij er zelf op letten dat hij/zij die geboden houdt. Ze zijn dan voor het geloof volwassen.



Die geboden moesten de Israëlieten houden in de tijd van het Oude Testament. Dat wilde de Heere. Die geboden waren heen naar het werk van de Heere Jezus. De Heere Jezus is gekomen en heeft Zijn werk volbracht. Daarom hoeven de mensen deze geboden niet meer te houden. Veel Joden geloven dat niet, daarom denken ze dat je nog steeds al die geboden moet houden. Wat is het belangrijk dat de Joden horen dat de Heere Jezus gekomen is. Bid maar veel voor de Joodse mensen. Zij moeten net als wij ook bekeerd worden.