

Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd

tekst: Johannes Matthäus Meyfart (1590-1642)
vertaling: E.L. Smelik (1900-1985)

Melchior Franck? 1663 / later gewijzigd
zetting: naar Freylinghausen's Geistreiches Gesangbuch 1741

1. Je - ru - za - lem, o stad zo hoog ge - bouwd, naar u ver - langt mijn
2. Pro - fe - ten groot en pa - tri - ar - chen oud gaan in het licht ons
3. Met ju - bel - klank van in - stru - men - ten schoon, vi - o - len en me -

hart! Van ver - re reeds heeft u mijn oog aan - schouwd. Met
voor, en wie op aard, met schand' en kruis ver - trouwd, hen
taal, een nieuw ge - zang, in zoe - te, zuiv' - re toon be -

haas - ten en ver - ward, is o - ver berg en da - len, voort o - ver 't wij - de
volg - den in hun spoor. Aan ty - ran - nie ont - he - ven, van leed en smart ont -
weegt de gou - den zaal, met hon - derd - dui - zend ton - gen, met stem - men nog veel

veld, mijn hart op e - nen ma - le u te - ge - moet ge - sneld.
daan, zijn zij, met glans om - ge - ven, tot vrij - heid op - ge - staan!
meer, als in de aan - vang zon - gen de heem' - len en hun heir.

Met toestemming overgenomen uit: Liedboek voor de kerken, Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, 's-Gravenhage

Uitgave ter beschikking gesteld door: onderwijscommissie van het Deputaatschap voor Israël van de Ger. Gem.