

Ik zag het nieuw Jeruzalem

tekst naar: Openbaring 21:22 - 22:5

melodie: Traditional Somerset Song
zetting: C. Sharp (1859-1924)

1. Ik zag het nieuw Je - ru - za - lem dat uit de he - mel kwam, de
2. Maar wat ik zag, een tem - pel niet, geen licht van zon of maan; de
3. De vol - ken ko - men in dat licht met al hun praal en pracht; de
4. Daar komt niet in wiens le - ven is vol vui - le taal en vloek; wiens

stad waar - in weer - klinkt de stem van God en van het Lam.
tem - pel is God zelf; het licht komt bij het lam van - daan.
poor - ten gaan er nooit meer dicht, want nim - mer is het nacht.
naam door God ge - schre - ven is, die staat bij Hem te boek.